

# ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

### ΟΜΙΛΙΑ

#### ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

#### ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

*«Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής  
Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης  
Αποβλήτων»*

**ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014**

Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρία Πρόεδρε, κύριε Βουλευτή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κύριε Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας πριν από δέκα μέρες έχετε αναλάβει, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όσα άκουσα μπορώ να πω απερίφραστα ότι συμφωνώ στα επιμέρους που είπαν και οι Υπουργοί και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Αλλά εγώ σήμερα θα σας πω πως ακριβώς έχουν τα πράγματα ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό που ενώ όταν μιλάμε συμφωνούμε, στην πράξη γίνονται διαφορετικά πράγματα.

Κυρίες και κύριοι, είμαι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

αρκετά χρόνια. Από τη συμμετοχή μου στο όργανο αυτό έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι ένα ερώτημα πλανάται στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μας. Και το ερώτημα είναι: που κολλάει η διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα; Γιατί η χώρα μας είναι διαρκώς ενώπιον προστίμων; Τι αναγκάζει τον αρμόδιο Επίτροπο τον κ. Χάαν να είναι κάθε τρεις και λίγο εδώ να επισκέπτεται τις Περιφέρειες της χώρας και να χτυπάει καμπανάκι κινδύνου; Γιατί στις επίσημες εκθέσεις που καταρτίζουν οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας καταλαμβάνει την τελευταία θέση στη διαχείριση των απορριμμάτων της;

Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλείται να δώσει απάντηση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Για πολλά χρόνια τα σκουπίδια τα έριχναν σε ΧΑΔΑ. Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει οργανωμένη υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΑ. Απαραίτητες υποδομές επεξεργασίας υπάρχουν ελάχιστες που μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Κάτω από την πίεση επιβολής προστίμων, έκλεισαν κακήν κακώς κάποιους ΧΑΔΑ, χωρίς να έχουν οργανωμένους ΧΥΤΑ να στείλουν τα σκουπίδια. Εάν δεν υπήρχε η σωστή καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, που την πετύχαμε με σκληρή προσπάθεια, με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων, πόλεις όπως η Τρίπολη, η Ερμιονίδα, ο Πύργος και η Ολυμπία, θα αντιμετώπιζαν εκρηκτικές καταστάσεις με ό,τι σημαίνει αυτό.

Κάποτε η περίπτωση της Νάπολη μας φαινόταν πολύ μακρινό φαινόμενο. Σήμερα πολλές μικρές πόλεις στη χώρα μας αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να ζήσουν αντίστοιχες καταστάσεις.

Τα λέω όλα αυτά, για να επισημάνω την ανάγκη το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων να μην είναι μια απλή συλλογή κειμένων, ούτε ένα ευχολόγιο. Πρέπει να είναι αυτό που λέει το όνομά του: ένα Σχέδιο Διαχείρισης που θα δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και προοπτική στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων.

Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα αρκετοί διαγωνισμοί για τη δημιουργία υποδομών τελικής

διάθεσης και επεξεργασίας. Η ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας έχει δυο όψεις: η μία δείχνει την αποφασιστικότητα των Περιφερειών, των τοπικών Αρχών και της κεντρικής Διοίκησης να δώσουν επιτέλους λύσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Η άλλη δείχνει τη μεγάλη καθυστέρηση, την απροθυμία, την αναβλητικότητα που κυριαρχεί για πολλά χρόνια στον πολύπαθο αυτό τομέα.

Το πρόβλημα από την υστέρηση έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις. Αμαυρώνει το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση.

Αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα ευελπιστούμε ότι επιτέλους θα αλλάξει, στη βάση της φιλοσοφίας ότι το απόρριμμα δεν είναι άχρηστο και επιβλαβές. Είναι πολύτιμος πόρος και η ορθή διαχείρισή του έχει επιπτώσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας, στη διάσωση των φυσικών πηγών του οικοσυστήματός μας, που δεν είναι ανεξάντλητη.

Και βέβαια, θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική παρατήρηση. Αν τα απορρίμματα είναι πόρος, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση -και να καλημερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον Διευθυντή Περιβάλλοντος της Commission τον κ. Κρεμλή, ο οποίος πραγματικά έχει βοηθήσει τα μέγιστα- και όπως πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, τότε από τον πόρο αυτό πρέπει να ωφεληθούν όλοι: και ο απλός πολίτης και η Αυτοδιοίκηση και η χώρα.

Στη βάση αυτής της προσέγγισης υλοποιούμε στην Αττική ένα σχεδιασμό σε ορίζοντα 25ετίας σύμφωνα με το εγκεκριμένο και ψηφισμένο από τη Βουλή ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Η Αττική, όπως είναι γνωστό, δεν έχει το πρόβλημα άλλων Περιφερειών της χώρας, δηλαδή της έλλειψης ΧΥΤΑ και της ύπαρξης ανεξέλεγκτων χωματερών. Πιο παλιά λειτουργούσαν σε περιφερειακούς κυρίως Δήμους της Αττικής ΧΑΔΑ, πλέον οι ΧΑΔΑ έχουν κλείσει και αποκαθίστανται με έργα που υλοποιούμε με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.

Σήμερα είναι ήδη σε εξέλιξη από τον ΕΔΣΝΑ (από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, το λέω για να γίνει και από τον κόσμο

από τους πολίτες αντιληπτό τι είναι ο ΕΔΣΝΑ γιατί με αυτές τις ονομασίες δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη σημασία του), τρία έργα για την αποκατάσταση επτά ΧΑΔΑ σε Μέθανα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Γραμματικό, Αυλώνα, Βαρνάβα και Κάλαμο. Ακολουθούν ακόμη τέσσερις αποκαταστάσεις σε Μέγερα, Κερατέα, Παλαιά Φώκεια και Καλύβια.

Το πρόβλημα της Αττικής δεν είναι πλέον οι ΧΑΔΑ. Είναι ό,τι παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και 20 χρόνια στο μοντέλο της υγειονομικής ταφής. Στην Αττική, περισσότεροι από 6.000 τόνοι σκουπιδιών συλλέγονται κάθε μέρα από κάθε γειτονιά με ευθύνη των Δήμων και στο σύνολό τους καταλήγουν στον ίδιο αποδέκτη από 66 Δήμους και από την ηπειρωτική Αττική και από τη νησιωτική, στο ΧΥΤΑ της Φυλής όπου θάβονται υγειονομικά.

Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής στη Φυλή γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Διεξάγονται συνεχείς έλεγχοι, εξ ου και τα τελευταία περιστατικά που βγήκαν στο φως της παράνομης απόρριψης νοσοκομειακών αποβλήτων. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο ακόμη δεν έχει πάρει το δρόμο της οριστικής επίλυσης γιατί είναι εν ισχύ η δίμηνη παράταση που έχουμε δώσει.

Για την οικονομία του χρόνου δεν θα σας εξιστορήσω τα τεράστια λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον ΕΔΣΝΑ. Όλοι γνωρίζετε ότι παραλάβαμε τον Σύνδεσμο σε κατάσταση διάλυσης πριν από ενάμιση χρόνο. Παντού είχαμε κατασχέσεις και υπήρχε αδυναμία να πληρωθούν ακόμη και οι μισθοί του προσωπικού, ασυμβασιωποίητα έργα, κατεστραμμένα μηχανήματα, εγκαταλελειμμένες τοξικές τέφρες και πολλά άλλα συνέθεταν ένα τοπίο με οξύτατα προβλήματα.

Με σκληρή προσπάθεια δώσαμε λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα και το προσωπικό πληρώνεται στην ώρα του και οι κατασχέσεις σταμάτησαν. Φτιάξαμε τα μηχανήματα και απομακρύναμε τις τοξικές τέφρες. Δώσαμε σύννομη λύση στο πρόβλημα των ασυμβασιωποίητων έργων, αποπληρώσαμε μεγάλο μέρος από τα χρέη, πήραμε μέτρα για την προστασία και την καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Και όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια. Ακόμη και οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Έτσι, παρά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα, εξασφαλίσαμε την καθημερινή ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αλλά όσα καλά κι αν γίνονται, η υγειονομική ταφή δεν παύει να είναι η τελευταία βαθμίδα στην πυραμίδα ιεράρχησης των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής να εξαντλείται σύντομα. Τέλος του χρόνου.

Η κατάσταση αυτή παραμένει αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια, παρ' όλο που υπάρχει ψηφισμένος από τη Βουλή ένας σχεδιασμός που προβλέπει την ανάπτυξη των νέων υποδομών για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Πρόκειται για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής που εγκρίθηκε το 2001. Έγινε νόμος του κράτους το 2003 και επικαιροποιήθηκε το 2006. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του νομοθετήματος για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του λεκανοπεδίου υπήρξαν μεταξύ άλλων:

1. Η αποκέντρωση στη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού για πρώτη φορά εκτός Δυτικής Αττικής προβλέπεται η δημιουργία υποδομών και στην Ανατολική Αττική: Γραμματικό, Κερατέα.
2. Η δημιουργία ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων σε τέσσερα σημεία στη Δυτική και Ανατολική Αττική: στη Φυλή, στα Λιόσια, στο Γραμματικό και την Κερατέα.

Ό,τι δεν έγινε εδώ και πολλά χρόνια το κάνουμε πράξη από τον Ιούνιο του '12 που αναλάβαμε με το νόμο του "Καλλικράτη", τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ του αρμόδιου δηλαδή φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.

Με σύμφωνη γνώμη της διυπουργικής Επιτροπής για τα απόβλητα, προχωρούμε παράλληλα σε προκήρυξη με τη μέθοδο του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου» τεσσάρων ξεχωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή ισάριθμων μονάδων σε Λιόσια, Φυλή, Γραμματικό, Κερατέα.

Προτού προχωρήσω θέλω να σας πω κάτι. Για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι οκτώ εταιρείες για κάθε περιοχή ξεχωριστά,

χρηματοδοτήθηκαν επτά διμοιρίες ΜΑΤ. Τα έργα θα γίνουν μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με χρηματοδότηση ύψους έως 200 εκ. από το ΠΕΠ Αττικής. Και αυτό το κατορθώσαμε παρ' όλο που δεν προβλέπονται έργα υποδομής από το ΣΕΣ 2014-2020 να το προεκτείνουμε από το πακέτο 2007-2013 στο 2014-2020 ώστε να μην χάσουμε την τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοτικών πόρων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπου έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον και με τη συνοχή, η λέξη κλειδί, μεταξύ ημών και υμών για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία μέσω του ΣΔΙΤ, που επαναλαμβάνω ότι είναι μέθοδος σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Όλες οι τεχνολογίες θα είναι αποδεκτές, αρκεί να πληρούν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και να έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη λύση. Αξιοποιώντας συγκεκριμένη διαδικασία, η Αττική έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων της εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Χωρίς να επιβαρυνθεί η εθνική μας οικονομία με διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Οι διαγωνισμοί στους οποίους έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον βρίσκονται όλοι στη Β φάση αυτού του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου».

Ο διάλογος για τη μονάδα του Γραμματικού έχει ολοκληρωθεί, της Κερατέας ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου και ακολουθούν οι διαγωνισμοί για τα Λιόσια και τη Φυλή. Πρόκειται για έναν άθλο ιδίως αν αναλογιστεί κανείς από πού ξεκινήσαμε και συγχωρέστε με που το λέω για άθλο, γιατί πραγματικά όταν βλέπεις με το νόμο του "Καλλικράτη" επτά άτομα του Α και του Β βαθμού, ενώ στην ουσία είναι αρμοδιότητα του Α βαθμού, με τον νόμο του "Καλλικράτη" ήρθε στην Περιφέρεια εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε στα βαθιά και κολυμπάμε, είναι πραγματικά άθλος αυτό το οποίο στην Αττική των 5 εκ. των 66 Δήμων, με τόσα πολλά προβλήματα ότι η Αττική είναι καθαρή, συλλέγονται και διαχειριζόμαστε τα απόβλητα μέσα από 1.000-1.200 απορριματοφόρα, που κατευθύνονται όλα στη Φυλή για το θάψιμο του 95% και το 5% της αξιοποίησης. Για να καταλάβετε ότι σε καθημερινή βάση η μισή μέρα πάει μόνο για τις συζητήσεις αυτές με πάρα πολλά προβλήματα.

Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι η επίλυση από την Κυβέρνηση δυο σημαντικών προβλημάτων.

- Το πρώτο πρόβλημα είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων απαλλοτριώσεων, για τις οποίες εκκρεμούν τέσσερις αγωγές για την περιοχή της Φυλής, που ξεπερνούν αθροιστικά τα 213 εκ. ευρώ.
- Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ένταξη του ΕΔΣΝΑ στους φορείς της γενικής κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παλιές οφειλές του, που ξεπερνούν τα 60 εκ.

Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους παρευρισκομένους Υπουργούς ουσιαστικά να βοηθήσουν και στα δύο, γιατί. Για το πρώτο για τις απαλλοτριώσεις εμείς ολοκληρώνουμε τον «Ανταγωνιστικό Διάλογο» τέλος Ιουνίου είναι σίγουρο αυτό. Από εκεί και μετά πλέον τέλος Δεκεμβρίου το κύτταρο της Φυλής δεν θα έχει ούτε ένα κιλό σκουπίδια που να βάλει. Άρα τα σκουπίδια που θα πάνε; Άρα πρέπει να λύσουμε το θέμα της απαλλοτρίωσης, είτε με καινούργιο νόμο, είτε με άλλη διαδικαστική και δικαστική επίλυση, είτε πληρώνοντας αυτά τα χρήματα.

Το δεύτερο, τα χρήματα που χρωστάει ο ΕΔΣΝΑ τα 60 αυτά εκατομμύρια, ήταν 90. Φτάσαμε στα 60 εκ. μέσα σε ενάμιση χρόνο. Αλλά είναι υποχρεώσεις οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και αυτές οι καταστάσεις ήταν σε συμφωνία με την εκάστοτε Κυβέρνηση δια μέσου τότε της Περιφέρειας Αττικής. Αυτά πρέπει να λυθούν, για να μην έχουμε φαινόμενα του Δεκεμβρίου, στις 24 Δεκεμβρίου να γίνονται από τους εργολάβους δεσμεύσεις και κατασχέσεις στη μισθοδοσία είτε του προσωπικού, είτε τα ελάχιστα χρήματα που έχουμε για να πληρώνουμε κάθε μήνα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώνουμε.

Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να οπλιστούμε με τη λέξη που λέγεται συνοχή: Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού μαζί με την Κυβέρνηση η οποία θέλω να τονίσω με τους παρευρισκομένους Υπουργούς έχουμε άριστη συνεργασία. Ό,τι λέω εδώ, τα λέω και στο γραφείο, ό,τι λέμε δηλαδή μέσα στα γραφεία τα λέμε και έξω, όχι άλλα λέμε μέσα και άλλα λέμε έξω για να εξηγούμαστε να μην παρεξηγούμαστε. Αυτό πρέπει η Κυβέρνηση να το λύσει οπωσδήποτε.

Παράλληλα με την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών αναμένουμε την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων και την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου πρόληψης ώστε να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τον περιφερειακό σχεδιασμό.

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης, προκύπτει ότι ο νέος σχεδιασμός έρχεται να συμπληρώσει και επικαιροποιήσει τον υφιστάμενο και όχι να τον ανατρέψει. Αυτό προκύπτει και από στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι φορείς, οι οποίοι φραστικά αντιδρούν στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και μέσα στη Βουλή, κα Πρόεδρε.

Ο σχεδιασμός διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων όπως είναι η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση όπως το είπαν προηγουμένως και οι δύο Υπουργοί. Πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη επεξεργασία των ποσοτήτων που παράγονται στην Αττική, με ενεργό κοινωνική συμμετοχή των πολιτών. Στόχος είναι τα παραγόμενα απορριμμάτων να έχουν υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία και να οδηγείται προς ταφή μόνο το υπόλειμμα, αυτό που γίνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης.

Κυρίες και κύριοι εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη της Διοίκησης του Συνδέσμου, θέσαμε τρεις στόχους: τη διασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας, την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και την οργάνωση του νέου σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις, την καθημερινότητα, τον «Ανταγωνιστικό Διάλογο» και το νέο σχεδιασμό.

Την καθημερινότητα τη βλέπετε με τα μάτια σας στην Αττική. Δεν σταματάνε πλέον να εργάζονται, δεν πετάνε τα σκουπίδια στους δρόμους έστω και βασανιστικά οδηγούνται από τους Δήμους και από τις συνοικίες στη Φυλή. Ο «Ανταγωνιστικός Διάλογος» μέχρι τέλος Ιουνίου άντε Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί και μπαίνουμε στο νέο σχεδιασμό. Αυτό, το οποίο ζητάμε σήμερα, που είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποκτήσει πραγματική διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο η Αττική, αλλά και η Ελλάδα.



Και στους τρεις στόχους που θέσαμε έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η καθημερινή λειτουργία εξασφαλίστηκε αυτό το γνωρίζουν όλοι. Η υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού προχωρεί με τους τέσσερις διαγωνισμούς και τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο.

Τέλος προωθούμε το νέο σχεδιασμό σύμφωνα με την Οδηγία 98 και το Νόμο 4042/2012. Δυστυχώς στην προσπάθειά μας αυτή που αφορά τα 5 εκ. κατοίκους Αττικής δεν βρήκαμε συμπαράσταση και ανταπόκριση από το σύνολο της κεντρικής Διοίκησης για όλα αυτά τα χρόνια. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε και εχθρότητα.

Τονίζω και πάλι ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Φυλή σύντομα εξαντλείται. Εάν δεν κάνουμε κάτι σε λίγο δεν θα έχουμε που να φτάσουν τα σκουπίδια μας. Αντί η κεντρική Διοίκηση να δώσει λύση στο πρόβλημα των απαλλοτριώσεων και να συμβάλλει στην εξεύρεση των απαραίτητων εκτάσεων, κρύβεται πίσω από το πρόβλημα και ασχολείται με τη δημιουργία συντονιστικών οργάνων.

Θέλω και από το βήμα αυτό να ζητήσω εγρήγορη. Οι καιροί δεν θα μας περιμένουν για πολύ. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνιστά ίσως μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις για την Αττική και τη χώρα.

Καλούμε επομένως την πολιτεία και όλους τους αρμοδίους θεσμικούς φορείς να συμβάλλουν στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και να γυρίσουμε σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων. Μαζί μπορούμε να δώσουμε λύσεις σημαντικές στις περιβαλλοντικές προκλήσεις με όρους ανάπτυξης, διαφάνειας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Και σας θυμίζω την περίπτωση της Κερατέας. Εκεί, όπου το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων είχε οδηγηθεί σε κατάσταση εμπόλεμης ζώνης. Σε συνεργασία με το Δήμο Κερατέας και τον Υπουργό τον κ. Καλαφάτη και τον κ. Χατζηδάκη που ήταν τότε μέσα στο Υπουργείο, μέσα από ειλικρινή διάλογο δώσαμε λύση αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή, προχωρήσαμε σε διαγωνισμό και ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου». Γιατί όλη αυτή η φασαρία; Για ποιο λόγο δηλαδή να γινόμαστε και να διασυρόμαστε στην

Ευρώπη χωρίς να υπάρχει λόγος; Η πεμπτουσία για τη δημοκρατία είναι ο διάλογος, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.

Και κλείνοντας θέλω να πω ότι πήγα ο ίδιος στην Κερατέα με όλες τις Παρατάξεις και έγινε ο διάλογος, ήρθαν και στην Περιφέρεια ολοκληρώθηκε ο διάλογος, πήγαμε την πρόταση στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., μπήκε στο νόμο, ψηφίστηκε και τώρα μας κυνηγάνε από το Δήμο της Κερατέας να τρέξουμε και με μικρή μείωση ποσότητας και όγκου.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα σας και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα, τα οποία θα είναι καλό και για την Αττική και για όλη την Ελλάδα.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι των φορέων, εγώ δεν είχα ιδέα από τη διαχείριση των αποβλήτων. Αλλά κατάλαβα από την πρώτη στιγμή όταν με το νόμο του "Καλλικράτη" μου έδωσαν αυτή την αρμοδιότητα βάζοντάς με και Πρόεδρο κιάλας, το πόσο επικίνδυνο είναι να αφήσουμε τα σκουπίδια αναξιοποίητα, το πόσο επιβλαβές σε όλα τα μεγέθη είναι για την πατρίδα μας. Τώρα υπάρχει μια εγρήγορση.

Εύχομαι αυτός ο εθνικός διάλογος και τα συμπεράσματα που θα βγουν ουσιαστικά, να δώσουν λύση σε όλα αυτά που εμείς ως απλοί πολίτες το πρωί που παίρνουμε τη σακούλα με τα σκουπίδια και τη βάζουμε ή στον πράσινο ή στον μπλε κάδο, να περνάει μετά το απορριμματοφόρο και να τα θάβει όλα μαζί. Γιατί αν μη τι άλλο είναι αυτό που είπε και ο ένας Υπουργός και ο άλλος Υπουργός και ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μανιάτης, να τελειώσει η υποκρισία. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και επειδή κα Πρόεδρε κα Βουλευτής της Επιτροπής Περιβάλλοντος όλα τα Κόμματα συνηγορούν και συζητούν. Μα εδώ υπάρχουν Κόμματα θέσεις, οι οποίες λένε «αν έρθουμε αύριο θα τα καταργήσουμε όλα». Δηλαδή εκτός από τον περιφερειακό σχεδιασμό που ψηφίστηκε το 2003 και το 2006 από τη Βουλή με μεγάλη και συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή τώρα τι θα γίνει; Θα το αλλάξουμε αυτό;

Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, ειλικρινά σας παρακαλώ πολύ κύριοι Υπουργοί και κυρίες και κύριοι Βουλευτές στη Βουλή μέσα να τελειώσει αυτό το θέμα. Ούτε εκπρόσωποι εργολάβων είμαστε, ούτε εχθροί των

εργαζομένων. Ο ιδιωτικός τομέας έχει ανάγκη το δημόσιο και το δημόσιο έχει ανάγκη τον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε, να πετύχουμε μέσω των ΣΔΙΤ αυτές τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας για να δούμε από αυτή την ιστορία για τα επόμενα 20-25 χρόνια πρώτον τα σκουπίδια να αξιοποιούνται και δεύτερον να κερδίζει η πατρίδα μας από όλη αυτή τη διαχείριση.

Σας ευχαριστώ πολύ.